

GEBED

van

VOLTAIRE.

God'tevaak miskend, schoon door't heelal verkondigt.

Door van mijn vege mond't jongste smeekgebed

Mijn hart heeft uw bemind, k'was menschen heb gezondigt.

De vader uw miskend, maar zoekt steeds naar uw wet.

Ik zie donsterflijkheid, maar zie die zonder vrezén.

Wenk niet dat de God' die de oorzaak van mijn wezen.

Die mijn gezegend heeft in't donker tranendal

Als ik gestorven ben, mijn eeuwig straffen zal.